



Tanja is getrouwd met Charly en moeder van Billy en Bobby

10 jaar flarden

Is het al tien jaar geleden dat dit avontuur begon? De tijd lijkt voorbijgevlogen. Maar als ik nadenk over hoe het allemaal begon, besef ik hoe ongelofelijk veel er in de tussentijd is gebeurd. En vooral hoe vaak ik me in mijn leven allerlei baantjes ingebluft heb. Ooit begon ik als barkeepster met zogenaamd veel ervaring, want dan verdiende je meteen een stuk meer. In werkelijkheid had ik vooral veel ervaring aan de andere kant van de bar. Een vriendje had me een keer leren tappen en zo lulde ik me dat baantje in. Wonder boven wonder kwam ik ermee weg. Als radiopresentatrice bij 100% NL tien jaar geleden wilden ze eigenlijk Chantal Janzen. Toevallig had zij het te druk en zaten we bij hetzelfde management. Deze keer liet ik het bluffen aan mijn agent over. Die kreeg het voor elkaar om de

in Keulen in de Queen-musical *We Will Rock You* speelde en de helft van de tijd van huis was. Bovendien had ik de hoofdrol aangenomen in een tv-serie die in Brabant opgenomen werd en waarvoor ik doordeweeks werd ondergebracht in een stacaravan op camping Het Haasje. Een zeer toepasselijke naam. Nooit begrepen waar al dat zand vandaan kwam. Het zat overal: op de vloeren, tussen de bank, tussen de lakens en uiteindelijk ook tussen m'n billen. Schuurpapier, vreselijk! Had ik al verteld dat we in die periode ook ons huwelijk gepland hadden. Why? Ik heb

want je kunt niet aankomen op de set terwijl je je tekst niet kent. Op vrijdag reed ik terug naar Nederhorst Den Berg, waar we destijds woonden, bracht ik de kinderen naar onze oppasmoeder en ging ik rechtstreeks de studio in om vijf afleveringen van mijn radioprogramma op te nemen. Op één dag!! Mijn gelukkig heel kundige technicus werd gek van me. Ik was een soort slavendijver. Sigaretje roken of broodje eten was er niet bij, want we moesten door, door, door! We kozen voor thema's, want ingaan op actualiteiten zat er op deze manier niet in. Het zal er allemaal niet beter op geworden zijn, maar ik heb het gedaan. En met heel veel plezier, echt waar. Ik moet toegeven dat ik me van bepaalde gebeurtenissen in die tijd (lees: m'n bruiloft) nog maar flarden kan herinneren, maar #gelukkighebbenwedefotosnog. En toen was daar ineens 100%NL Magazine, met de vraag of ik schrijverij had. 'Túúrlíjk', riep ik meteen. Inmiddels zijn we tien jaar verder. Deze laatste bluf blijkt een grote liefde te zijn en schrijven is nu een groot onderdeel van mijn professionele leven. 100%NL Magazine, bedankt voor tien geweldige jaren en op naar de volgende tien! ●

achteraf geen idee hoe ik het voor elkaar gekregen heb. Doorde-weeks zat ik met de kinderen op die camping. 's Ochtends bracht ik ze rond 6.30 uur naar een oppas-

moeder en reed ik door naar de set, waar ik gemiddeld tot 19.00 uur aan het draaien was. Eerlijk gezegd was ik blij als we een lange draaidag hadden, want dan hadden de kinderen in ieder geval gegeten als ik klaar was. Eenmaal 'thuis' was het nog even spelen, knuffelen en dan het hele naar-bedritueel. Als de jongens eenmaal sliepen, moest ik mijn scènes leren voor de volgende dag. Regelmatig werd ik 's nachts op de (zand)bank wakker met m'n hoofd op m'n script. Colaatie erin (ik lust geen koffie) en weer door,

Deze laatste bluf blijkt een grote liefde te zijn

interimmanager – die had bedacht dat het vast een hoop reuring zou veroorzaken als vier tv-presentatrices radioprogramma's op 100% NL voor hun rekening zouden nemen – te overtuigen dat ik het allerbeste alternatief voor Chantal was. Allebei blond? Het werkte. En zo begonnen Daphne Deckers, Myrna Goossens, Elsemieke Havenga en ik aan dit nieuwe avontuur. Een jaar lang deed ik vijf dagen in de week het middag-programma, met nul ervaring! En dan te bedenken dat ik net was bevallen van mijn tweede zoon, en dat mijn man

Foto: Willem Ruten

Tanja

www.instagram.com/tanjajess
www.youtube.com/tanjajessonline
www.facebook.com/tanjajess